

**AVON  
TUUR  
CLASSICS**

**NO** 1894

**60** CENT  
BELGIE  
10FR

# BORIS KARLOFF

mysterie-verhalen

## het Medium





DURFAL - PRINS NAHOR & RAUNE BONK - SPINNEMAN - DE VIER VERDEDIGERS - DE WREKERS - DE

X-MANNEN - DURFAL - PRINS NAHOR & RAUNE BONK - SPINNEMAN - DE VIER VERDEDIGERS - DE WREKERS - DE X-MANNEN - DURFAL - PR

# HIP

IN HIP COMICS  
WORDT HET  
ONMOGELIJKE  
MOGELIJK!



JE  
HOUDT  
ER 'N  
FORSE  
TIC  
VAN  
OVER!



werd  
48  
blad-  
Zijden

100  
CENT  
**HIP**  
300-700

BELGIE  
15 FRANK

U KUNT KIEZEN UIT: DURFAL,  
PRINS NAHOR & RAUNE BONK,  
SPINNEMAN, DE VIER VERDEDIGERS,  
DE WREKERS EN DE X-MANNEN

VRAAG ERNAAR BIJ UW LEKTUURVERKOPER!

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per week.- Copyright (c) 1968, 1967 by Boris Karloff.  
Alle rechten voorbehouden.- Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND N.V. in samenwerking met  
Western Publishing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A.- Alleenverkoop in Nederland en Bel-  
gie: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden.-  
Printed in Poland - 1968.



**BORIS  
KARLOFF 1**

# het MEDIUM



Het enige wat je aan HIP COMICS overhoudt is 'n forse tic



Later in de kelder van het oude huis...

Goed werk, Alexi! Ik dacht dat Mrs. Brent van haar stoel zou vallen toen ze de stem van haar man hoorde!

Het was prachtig, Ivan! Je hield ze mooi voor de gek!



Een prima idee om die band te pakken die hij maakte op de fabriek, vlak na zijn operatie!

..Ik wil dat je weet, dat ik in orde ben ..



..mijn operatie was een succes en ik blijf de baas van de Brent Industrie!

Niet gek he?

Wat hadden we zonder de elektronika moeten beginnen?



Hier is jouw deel van de avondvoorstelling!

Wordt het geen tijd voor een groter onderdeel?



Klets niet! Je boft dat je een slimmere broer hebt! Luister nou maar de volgende band af! Die hebben we morgen nodig!

Okay! Komt voor mekaar!



















Je bent slecht en corrupt... Ivan! Ik schaam me over je! En nu wil je Alexi, je eigen broer, zien kwijt te raken!

Dat is een TRUC! Het MOET een truc zijn!



Geen truc, zoon! Jij mag dan een meester in het oplichten zijn.. maar dit is ECHT!



ZIE je? Ik raak je aan!

AAHHH!



Hij is WEG!

Inderdaad! Geloof je me NU?



Die kristallen bol DOET het 'm zeker?

't Is de ENIGE in de hele wereld! Die is in mijn familie van vader op zoon overgegaan! Ja, 't is ECHT!







Kort daarop begint Ivan de doden op te roepen...

Wie zal ik oproepen? HOUDINI! De grootste magier aller tijden!



Ik ben HOUDINI! Hoe durf je me te storen voor een GRIL?!

Hij is het ECHT!



Je bent een schande voor ons beroep! Maar dat NEMEN we niet!

Oh ja? Wat wou je daar dan aan DOEN? Ik heb je in mijn macht!



Ik ben niet ALLEEN gekomen! Daar komt een geest, wiens wil sterker is dan de jouwe!

Hoe kan dat? Ik heb niemand ANDERS opgeroepen!



JIJ?!!

Er staat geschreven dat bij mijn dood de kristallen bol vernietigd moet worden... en DOOD aan degene die probeert er bezit van te nemen!









# de dood en Napoleons maarschalk



In het jaar 1815 ontsnapte Napoleon van zijn verbannings-eiland Elba. Kort daarna landde hij weer in Frankrijk en besloot de troon te heroveren van het land waarover hij als keizer had geregeerd. Bij duizenden liepen zijn oude soldaten naar hem over.

Jawel, de 'Kleine Korporaal' was verslagen geweest, maar hij was teruggekeerd om weer te vechten. Onder zijn banier zou Frankrijk het continent weer beheersen! Intussen verzamelde in Parijs Lodewijk XVIII, van het Huis Bourbon, zijn legers. Zo gemakkelijk zou hij zijn troon niet opgeven! De koning was vooral gerustgesteld omdat een van Frankrijks knapste soldaten, maarschalk Ney, zich onder zijn legeraanvoerders bevond.

Een man, die het vak onder Napoleon zelf geleerd had. Ney zou vooruit elke zet kunnen weten die Napoleon zou maken. Met Ney aan het hoofd zou het Bourbon-leger Napoleon op korte termijn weer in zee drijven.

Maarschalk Ney marcheerde zuidwaarts met zijn leger. Parijs wachtte op bericht over de beslissende slag. Maar die kwam nooit! Ney bedroog de koning en voegde zich bij zijn oude meester, Napoleon. Samen leidden zij het nieuwe keizerlijke leger naar het noorden en herstelden de Napoleontische regering in Parijs. Maar toen kwam de ramp van Waterloo. Napoleons droom kwam plotseling tot een eind.

Als gevangenen kregen Napoleon en zijn generaals amnestie. Maar maarschalk Ney werd gearresteerd wegens hoogverraad aan

de koning. Na een kort proces werd hij schuldig bevonden en ter dood veroordeeld! Ney had echter vele vrienden en bewonderaars. De koning werd verzocht de beroemde soldaat genade te schenken, maar hij weigerde.

Zelfs de Hertog van Wellington deed een goed woordje voor hem, maar tevergeefs. Ney werd naar de stad Grenelle overgebracht voor de terechtstelling, maar vreemd genoeg stopte de koets al bij het Luxemburg-park.

Daar stond een executie-peloton te wachten. Ney was gereed voor de dood. Men zegt zelfs dat hij de blinddoek weigerde en het peloton verzocht op zijn hart te richten.

Volgens de officiële gegevens werd hij gedood door negen kogels in zijn borst en drie in zijn hoofd.

Kort na zijn begrafenis gingen er echter geruchten door Parijs dat de terechtstelling niet echt was geweest, dat de soldaten losse flodders zouden hebben gebruikt en dat de maarschalk in ballingschap was gevlucht. Natuurlijk was dat belachelijk! Want er waren dozijnen getuigen geweest van Ney's dood. De geruchten waren vals en kwamen uit de kring van sensatie-zoekers. Dertig jaar later kwam de naam van Ney weer in het nieuws. In 1846 bekende een schoolmeester in Zuidcarolina in Amerika op zijn doodsbed, dat hij maarschalk Ney van Frankrijk was. Bij zijn laatste adem vertelde hij aan het executie-peloton te zijn ontsnapt en naar Amerika was gevlucht. Daar had hij de naam Peter Ney aangenomen en was schoolmeester geworden.. Zo bleef hij verborgen. De sensatie die deze mededeling veroorzaakte woedde over twee continenten. Elke historicus van naam hoonde de aanspraak van de dode man. TEVEEL mensen hadden de maarschalk zien sterven. Het verhaal kon niet WAAR zijn.

Toch konden bepaalde vreemde feiten niet ontkend worden. Peter Ney's figuur klopte precies met die van de maarschalk. De gestorven schoolmeester had oorlogsslittkens op zijn lichaam, die precies overeenkwamen met die van de maarschalk. En schriftkundigen hebben gezworen dat het schrift van Peter Ney identiek was met dat van de 'terrechtgestelde' soldaat!

Zal de wereld ooit de waarheid te weten komen over de vreemde dood van maarschalk Ney?



# GRAF-MYSTERIES

Op een kille morgen in april 1858 wordt Paul Geberhard, beschuldigd van moord, naar de galg geleid op de binnenplaats van een Zuid-afrikaanse gevangenis...

Maar ik ben ONSCHULDIG!  
Dat zweer ik!



Je hangt een onschuldig mens op!

Dat zeggen ze allemaal, maar deze is wel ERG vasthoudend!



En als de strop om Geberhards hals wordt gelegd...

Je kan me hangen, mijn leven afnemen, maar je zult nooit mijn LICHAAM krijgen! Ik zweer je, dat je mijn lichaam nooit zal KRIJGEN!...



Even later, op een teken van de cipier, slaat het valluik neer...



Paul Geberhard wordt dood verklaard en dezelfde dag wordt zijn lichaam in het gevangenis-graf bijgezet...

We hebben keien op zijn kist gelegd, Sir! Zoals u gevraagd had!

Hoe meer, hoe beter!





Geberhards dreigement dat ze nooit zijn lichaam zullen hebben, wordt erg serieus genomen, en twee maanden lang wordt zijn graf bewaakt...

Die vent is mors-  
DOOD! Wat doen wij  
dan nog hier?!

Misschien heb-  
ben de autori-  
teiten gewetens-  
wroeging!



Kort daarna wordt er een gauwdief ge-  
arresteerd, die een schokkende be-  
kentenis doet...

Paul Geberhard was ON-  
SCHULDIG! IK heb die  
boer gedood! Geberhard  
stierf onschuldig!

Dus toch  
WAAR!



De bekentenis blijkt juist te zijn,  
en de gevangenis-direkteur gaat  
prompt tot daden over...

Het graf zal geopend worden  
en Geberhards stoffelijke  
resten zullen in een nette  
kist worden herbegraven!

Het is  
het min-  
ste dat  
we kun-  
nen doen



Het graf wordt geopend en de zware  
keien van de kist verwijderd...



Maar als het deksel eindelijk is losgemaakt...

LEEG! Alleen het doodskleed  
is nog over.. maar HOE?

Hij zwoer bij zijn laatste  
ademtucht, dat we zijn li-  
chaam nooit zouden krijgen!





Een andere geheimzinnige gebeurtenis is het geval van Louis Panier. In het jaar 1935, op een inlandse begraafplaats van het eiland Haiti...

Een pracht-exemplaar!  
Dat moet ik aan mijn  
collectie toevoegen!



Maar als Panier wil vertrekken...

Leg het terug, Sir! Ik  
smeeek het u! Als u het  
meeneemt, zal er een ma-  
gische vloek op u rusten  
uit hnt graf!

VLOEK?  
MAGIE?  
Die doen  
mij niks,  
ouwe-  
jongen!



En als Panier met zijn buit thuiskomt  
.....

KIJK! Die past  
daar prachtig!



Een week later geselt een vreselijke  
tropische storm de hele buurt...



Door de hevigheid van de storm aangetrokken, opent Panier de deur, en...





Panier wordt gedood door de bliksem.  
Zijn lichaam wordt naar zijn ge-  
boorteland Frankrijk teruggebracht..

Men zegt dat een  
VOODOO-vloek zijn  
slachtoffers tot,  
in het graf volgt!  
Maar dat is natuur-  
lijk bijgeloof!

Toch kan-ie  
beter ergens  
anders worden  
begraven!



Na aankomst in Frankrijk wordt het  
lichaam naar het familiegraf te Lyon  
overgebracht..



Enige nachten later, als de nacht-  
waker zijn ronde doet...

MIJN GOD! De DODE  
schreeuwt!



Als de autoriteiten gewaarschuwd wor-  
den, zijn de grendels en sloten op  
het graf nog steeds op hun plaats...

Maak open!  
ONMIDDELIJK!

Jawel, meneer!



En als de massieve grafdeur openzwaait...

De kist is STUKGESLAGEN!  
Het lichaam is WEG! Maar  
WAARHEEN..en door WIE?!

Durf ik niet te raden! Het  
antwoord moet aan de ANDERE  
kant van het graf liggen!





# EVENTJES



# LACHEN



'Wie zingt er steeds van yeah-yeah?'



'Zal ik u even over helpen, MEVROUW?'



'Je DRAAIT hem niet snel genoeg, Luigi!'



'Pas op die eerste tree!'



# CLASSICS MINI- COMICS





# de DOODSKLOK

## BORIS KARLOFF 2



DE WREKERS breken je laatste restje weerstand



Maar het leven gaat verder en Joseph werkt hard met zijn groentekar...

Nog wat zucchini bij uw macaroni, Signora?



...zodat hij spoedig kan trouwen met de knappe Maria!

Maria, liefste!

Lieve Joseph! Je werkt zo hard! Ik heb een verrassing voor je!



Ik werk hard om geld te verdienen, zodat we kunnen trouwen! Wat is die verrassing?

Ik heb een baantje als secretaresse! Dat extra-geld zal ons in staat stellen eerder te kunnen trouwen!



Zie ik je vanavond?

Nee, Joseph! Ik heb Carlo beloofd laat door te werken! Dat betekent weer extra-verdiensten!



Carlo is rijk en houdt van de vrouwen! Ik vertrouw hem in het geheel niet!

Zie ik je dan morgenavond, misschien?

Dat hangt van Carlo af! Hij is de BAAS, en ik wil een goede indruk maken!

















Sneller en sneller slingert de klok heen-en-weer, maar Joseph gebruikt zijn lichaam als kussen, zodat de klok niet kan luiden!

AAAH!!

Met een eigen wil schijnt de klok vastbesloten een ANDERE dood in te luiden!

AAOUW!!

Tot hij eindelijk vanzelf stopt!

Maria leeft!  
Vreemd, maar  
ze heeft het  
gehaald!!

De KLOK heeft niet  
geluid, dokter! Ik  
moet Joseph vertel-  
len dat hij en Maria  
nu kunnen trouwen!

Nee, de klok luidde niet, vrienden!  
Maar de mensen in het dorp konden  
het gedempte geluid niet horen dat  
uit de toren kwam, terwijl de klok  
weer een slachtoffer maakte!



# BORIS KARLOFF mysterie-verhalen

## HET MODEL



Op een winteravond in 1913 zag de Parijse schilder voor het eerst het knappe blonde meisje.



Omdat hij arm was, verzocht hij het meisje zonder betaling voor hem te poseren. Dat vond ze goed.



Geïnspireerd werkte de artiest tot diep in de nacht. Hij vroeg het meisje terug te komen voor NOG een zitting. Ze weigerde.



Wekenlang daarna zocht hij de straten en cafe's van Parijs af naar zijn mooie droom-model, maar tevergeefs!



Toen hij met haar portret naar de politie ging, brachten ze hem naar haar graf. Ze was een jaar daarvoor wegens drie moorden terechtgesteld!



# BORIS KARLOFF

## mysterie-verhalen

### DE ONBEWEEGBARE SPIEGEL



In 1936, in een ziekenhuis in Michigan, ziet een ernstig zieke patient een voorbode van de dood in zijn handspiegel.



Geheel overstuur weet de man zeker dat dit ZIJN dood zal zijn! Als bewijs daarvoor voert hij aan dat niemand de spiegel kan bewegen.



Even later is de patient dood. Maar als een sceptische zuster de spiegel probeert op te rapen, blijft die onbeweeglijk!



Met ijskokers en koevoeten proberen de doktoren een etmaal lang de spiegel los te krijgen, tevergeefs echter!



De volgende dag echter vliegt de spiegel vanzelf van de tafel, en niemand weet welke vreemde macht hem tot dan toe onbeweeglijk hield!



# BORIS KARLOFF 3

## DE SLAPENDE DRAAK



Daar is de berg KIMO, Helen! De laatste rustplaats van de SUMBA DRAAK!

Dit is Dirk Blair, ontdekkingsreiziger en schrijver, wiens levendige boeken over legenden en folklore altijd gebaseerd zijn op degelijke onderzoeken! Hij bereist de wereld om de bronnen te ontdekken van oude legenden... en of ze een feitelijke basis hebben.

Dirk, ik wou dat je ermee ophield! Ik ben bang!



Ik heb zo'n voor-gevoel dat er iets vreselijks daarboven op ons wacht!

Daarom GAAN we juist! Volgens de legende slaapt de Sumba Draak op die berg...



...tot de goden hem weer oproepen om naarbeneden te komen! Als er enige waarheid in schuilt, vinden we misschien zijn karkas in 't ijs!









De vulkaan  
gaat wer-  
ken! DEK-  
KING ZOE-  
KEN! VLUG!



Met een laatste ge-  
rommel wordt de  
vulkaan weer stil...  
alleen het geluid  
van de wind is te  
horen.



Oh, Dirk  
toch!..

Zolang we  
nog leven,  
hebben we  
een kans!



PFFF! Het is voorbij!  
Gelukkig was het maar  
een kleine uitbarsting!

KIJK!!



De draak is vrij! De  
hitte van de lava  
heeft het ijs laten  
smelten! DAT moet ik  
fotograferen!...











Voorzichtig kruipt Dirk naar de ingang van de grot...

Ik moet hem tegenhouden! Anders komen we hier nooit levend uit!

Veel heeft Dirk in zijn leven geleerd! Zo weet hij ook dat, op een besneeuwde berg als deze, een pistoolschot een lawine kan veroorzaken!

DAAR IS-IE!..Die sneeuw brengt me op een IDEE!

Even later begraaft een lawine het beest onder tonnen sneeuw!

Dirk! De draak is DOOD!!

De goede reputatie die Dirk Blair geniet, doet de meeste mensen geloven dat zijn foto's van de draak in het ijs ECHT zijn! Maar hij heeft er niet bijverteld dat de draak tot leven is gekomen! Tenslotte HEEFT Dirk een reputatie op te houden!

Dood? Zou het waar zijn? Misschien wacht-ie alleen tot de goden hem weer tot leven wekken!







# GEKKERTJES





# PLAATJES- WOORDENBOEK

# C

## CHIMPANSEE



Het intelligentste van alle dieren, de chimpansee, is een Afrikaanse aap, verwant aan de gorilla-familie!



Ze nesten graag in hoge bomen in het dichte oerwoud. Soms leven ze in groepen van wel veertig dieren.



Als echte oerwoud-nomaden trekken ze naar heinde en verre, op zoek naar fruit, eieren en insecten als voedsel.



Ze staan bekend als grote imitators. Veel chimpansees zijn getraind voor het optreden op het toneel, bij de film en TV.



Ze produceren harde, schrille kreten die op grote afstanden gehoord kunnen worden. Ze zijn prikkelbaar en nieuwsgierig en hebben een verbazingwekkend geheugen!



# LAUREL EN HARDY

LANG ZAL  
HIJ K.... LEVEN

LEES ELKE MAAND  
DE HEERLIJK GEKKE  
BELEVENISSEN VAN  
DIT VERMAARDE  
TWEETAL!



SLECHTS  
**70** CENT  
PER DEEL  
—  
IN BELGIE  
12 FRANK



je ruikt  
het  
**KRUIT**  
in

# SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE  
CLASSICS-DEALER**

75  
cent  
12 Fr.